

zo vaak hier geschreven: Zonder jullie trouwe bijdragen zou het werk door ons niet kunnen worden gedaan. We voelen ons bevoorrecht en zijn dankbaar dat na de lange ziekteperiode van Henk (2006 – 2009) nu toch weer een periode is aangebroken dat het allemaal weer beter lijkt te gaan. We vragen jullie om ons te blijven gedenken in jullie gebeden.

## Dank- en gebedspunten

### Dank voor

- We zijn dankbaar voor de geboorte van Fien, ons vijfde kleinkind
- We zijn dankbaar dat we zo concreet mogen werken in Gods Koninkrijk
- We zijn dankbaar dat HIJ zo goed (ook middels onze vriendenkring) voor ons zorgt
- We zijn dankbaar voor de fijne collega's met wie we bij GAiN mogen samenwerken

### Bid voor

- We bidden dat Henk zijn grenzen in de gaten houdt, gedreven door het vele werk dat er te doen is.
- We bidden dat er voldoende middelen voor GAiN ter beschikking blijven, zoals hulpgoederen, maar ook giften, om de goederen te kunnen vershippen naar het buitenland.
- We bidden om nieuwe sponsors om onze eigen kosten van levensonderhoud te kunnen blijven betalen: Zo nu en dan haakt wel eens een supporter af.

## Spreek

*Vrienden zijn als sterren...  
Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er zijn...*



# Henk en Elly Noppe

## Beste familie en vrienden

De lente maakt dit jaar een vliegende start! Door het aanhoudende zonnige en relatief warme voorjaarsweer komen de gewassen in zeer korte tijd, massaal in bloei! Tijdens de vele tochten die Henk voor GAiN door Nederland maakt, ziet hij van de ene week op de andere de kale bomen in het groene blad staan. Bloeit in de wegbermen massaal het gele barbara-kruid en heeft hij al een paar keer met de gele bestelbus van GAiN door de bollenvelden in Noord en Zuid Holland gereden. Hoewel het wel erg droog is, de boeren verlangen immers flinke regenbuien, is het uitmuntend weer voor de honingbijen om nectar te halen: De volken barsten als het ware hun kast en korf uit en om zijn bijen goed te kunnen verzorgen, moet de imker ze goed in de gaten houden. We zijn God dankbaar dat we in zo'n mooi en welvarend land mogen wonen!

## Voorjaarsnieuwsbrief

De voorjaarsbrief komt met opzet wat later dit jaar: het wachten was op de geboorte van de jongste telg in de familie Noppe: Auke en Joëlle mochten een gezonde dochter krijgen: Op 23 maart 2011 werd ons vijfde kleinkind geboren: Ze heet Fiene. Bij de geboorte woog ze 3.580 gram. We zijn met z'n allen erg blij en



Mei  
2011



Als u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer 1021474 van Agape te Doorn onder vermelding van: Gift voor Henk en Elly Noppe, code 30.

E-mailadressen:  
elly@noppe.nl  
henk@noppe.nl

website:  
www.noppe.nl



Agape  
evangelisatie en toerusting

---

dankbaar voor het wonder dat God ons in haar gegeven heeft!

## **S**okken voor de gevangenen in Rusland

U heeft vast wel ergens iets gelezen over de sokken-brei-actie die GAIiN gestart is. Sokken breien voor de gevangenen in Rusland. Dagelijks komen er met de post bij het distributie centrum in Sleeuwijk pakjes binnen met zelf-gebreide sokken. Misschien wilt u ook mee breien, kijk dan op de site van GAIiN [www.gainhelpt.nu](http://www.gainhelpt.nu), naar het dichtst bij zijnde kleding depot om de sokken te brengen. Henk komt daar regelmatig om de kleding op te halen en kan dan de sokken meenemen; dat scheelt de portokosten van het opsturen. Misschien wilt u dan uw naam er bijdoen zodat we weten wie ze gemaakt heeft? Op dit moment zijn er hier in Nederland reeds 2.000 sokken verzameld gebreid en gekochte sokken. We willen minimaal 10.000 warme paren sokken verzameld hebben, voor ze verzonden gaan worden naar de gevangenen in Rusland. U kunt natuurlijk ook bij deze inzameldepots uw gebruikte kleding brengen. Kijk voor meer info over deze actie op de GAIiN website.

## **K**ledingactie Katwijk 17 april 2011

Voorbeeld van een inzamelingsactie. Op Zaterdag 17 april reed Henk met de gele GAIiN-bus en een vrijwilliger-collega met een grote 15-tons vrachtwagen, naar Katwijk. We kwamen daar circa 09:00 uur aan, stalden de twee vrachtwagens voor de oprit van de Pniëlkerk aldaar en vertrokken weer omstreeks 15:00 uur. Beide auto's waren toen geladen met totaal ruim 12.000 kg kleding! De leden van tien samenwerkende protestantse kerken van Katwijk brachten in een niet aflatende stroom, zakken en dozen met gebruikte kleding voor de behoeftige mensen in Albanië.

## **P**resentatie tijdens Opwekkingsconferentie

Komende pinksterdagen, 10 – 13 juni a.s., zal GAIiN met een uitgebreide stand deelnemen aan de conferentie van Stichting Opwekking. Daarvoor zal de grote trailer worden gebruikt. Tensamen met nog twee organisaties wordt deze omgebouwd tot film-zaal. Er zal veel te zien zijn en veel

---

informatie worden gegeven over onder meer de activiteiten van Gain in Nederland en ver daarbuiten.

## **B**ewogen in beweging

Deze brief is geschreven in de dagen voorafgaand aan de paasdagen, waarin we gedenken hoe onze Here Jezus voor ons heeft geleden, is gestorven en is opgestaan. Het is deze week een stuk rustiger met het werk rond GAIiN in Nederland. Henk en zijn leidinggevende collega Ad Bor zijn blij dat ze even verlicht kunnen ademhalen. Ze waren beiden aan een rustperiode toe. Er zijn de laatste maanden veel goederen verladen. De goederen die Henk ophaalt uit alle hoeken van het land en zelfs België, zijn van zeer uiteenlopende aard: Heel veel kleding, zowel gebruikt als nieuw. Voedsel: conserven, suiker, brood, koffie. Maar ook afgeschreven maar nog goede meubelen van: scholen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Incontinentie-materialen, rolstoelen, rollators, scootmobielen, nieuwe injectienaalden, overgebleven kraampakketten. Tijdens een normale werkweek, versjouwt Henk 10 ton goederen. Er zijn de laatste maanden verschillende grote vrachtwagens bestuurd door collega Ad Bor of een gepensioneerde vrijwilliger chauffeur, geladen met naar schatting elk 15 ton goederen, naar Oost Europa gereden. Naar landen als Roemenië, Albanië, Armenië, Oekraïne en Wit-Rusland. Er is een zeecontainer geladen en verstuurd naar Israël, waar de Holocaust-overlevenden door de plaatselijke bevolking en overheid niet goed worden verzorgd. Deze mensen zijn afkomstig uit Rusland en zijn "teruggekomen" naar Israël, zij zijn inmiddels hoogbejaard, daardoor vaak gebrekkig, hebben geen inkomen en spreken ook de landstaal niet en hebben daardoor deze hulp hard nodig zoals kleding en incontinentie-materialen.

We zijn erg dankbaar dat we dit werk mogen doen. Het is erg concreet en we horen vaak hoe dankbaar de mensen zijn, als ze de hulpgoederen mochten ontvangen. Ook Elly helpt met het sorteren van de kleding of andere administratieve werkzaamheden op het distributiecentrum in Sleeuwijk.

Tenslotte maar niet het minste: We willen jullie als deelnemers in onze ondersteunende vriendenkring hartelijk danken voor de support die we middels regelmatige geldelijke ondersteuning mogen ontvangen. Het is al