

BESTE FAMILIE EN VRIENDEN

Bij deze hebben jullie de najaarsnieuwsbrief 2013 voor jullie. We hebben ook dit keer weer veel te vertellen: Deze najaarsnieuwsbrief valt wat later in de bus, omdat we de brief wilde laten verschijnen, nadat we ons werkbezoek aan Roemenië hadden afgerond. We kunnen heet van de naald verslag doen.

Allereerst willen we jullie, die ons ondersteunen heel hartelijk danken! Zonder jullie steun zouden wij het werk in Gods Koninkrijk, waar wij ons voor geroepen weten, niet kunnen doen! De afgelopen paar weken is het ons eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat wij ons voor de doelstelling van de Stichting GAIN kunnen inzetten: Hulpverlening door middel van goederen en voedsel voor de allerarmsten en daarmee mensen te bereiken met het Evangelie.

VRIJWILLIGERSDAG

Het vele werk dat nodig is binnen de organisatie van GAIN, zou onmogelijk gerealiseerd kunnen zonder de vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. Dat zijn er ongeveer 200. Om deze mensen te bedanken voor hun inzet, is op 5 oktober jongstleden de jaarlijkse vrijwilligers verwendag gehouden. Dit keer in de Theeschenkerij De Kleine Melm in Soest gelegen aan de Eem bij Amersfoort. We konden 70 mensen verwelkomen. Er was om 10.00 uur ontvangst met koffie en eigengebakken taart. Henk en Elly verzorgden met een aantal vrijwilligers de catering: Henk kookte weer zijn wereld beroemde soep. Er was een boottocht op de Eem, een tocht met de paardentram, een wandeling door het oude Amersfoort met een gids. En 's-middags een zogenaemde Theaterpreek, waar aan de hand van het

**Nov
2013**



Als u ons wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer: NL31INGB0003158267 van Stichting Samen op de Bres te Ermelo onder vermelding van: Gift voor Henk en Elly Noppe.

E-mailadressen:
elly@noppe.nl
henk@noppe.nl

website:
www.noppe.nl



Oratorium "Elia" van de componist Mendelsohn Bartholdy het leven van deze profeet is uitgebeeld. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met prachtig zonnig weer. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie trouwe hulp en inzet!

REIS NAAR ROEMENIE

Op uitnodiging van de leiding van GAiN hebben we een reis naar Roemenië gemaakt van 12 tot 17 oktober. Het doel van de reis is om een deel van de verschillende hulpprojecten van GAiN te bezoeken, om te zien waar de hulpverlening naar toe gaat. We hebben gedurende deze vijf dagen 6 projecten bezocht. We hebben hele mooie dingen gezien, maar ook heel veel armoede en ellende. Mensen die door de hulp die ze ontvingen een beter leven hadden gekregen en ook mensen die Jezus in hun leven hebben toegelaten en tot geloof zijn gekomen. We hebben ook de sloppenwijken gezien waar de allerarmsten in mensonterende omstandigheden op de vuilnisbelt, soms al generaties lang, moeten wonen en overleven.

Een paar feiten: Roemenië is 8 keer zo groot als Nederland, er wonen ongeveer 21 miljoen mensen. Hiervan zijn er ongeveer 2 miljoen geregistreerde Roma's, in Nederland noemen we hen zigeuners. Maar lang niet alle Roma's zijn geregistreerd. Roma's zijn de verschoppelingen van de Roemeense maatschappij en worden aan alle kanten gediscrimineerd en genegeerd door de overheid. Dat betekent dat ze vaak al generaties lang zonder werk of goede huisvesting zijn. Ze leven in bouwvallige huisjes en hutjes in het veld, of in hutjes op de vuilnisbelten. Geen inkomen, geen geld, geen eten, geen onderwijs, analfabeet. Gevolg: De Roma-bevolking steelt om te kunnen overleven en op die manier is de negatieve spiraal compleet en houden ze hun slechte naam. Niet alleen buiten de grote steden is er armoede, maar ook in de steden zelf kunnen veel mensen niet goed rondkomen.



De eerste indruk die we kregen, toen we in de auto onderweg waren, is dat Roemenië een rommelig land is. Veel paard en wagens bemand door Roma's. Zodra je van de hoofdweg afwijkt, kom je op wegen met grote gaten, of gewoon onverharde zand- en modderwegen. Heel veel wilde honden! Onze collega en reis-

leider Hugo Baas heeft voor de komende vijf dagen een reis uitgestippeld. Zondagmorgen zijn we naar de kerkdienst geweest van een Pinkstergemeente in Garbova, waar in het Roemeens, Duits en Frans is gepreekt, en waar wij als groep Nederlanders in onze taal, de gemeente, een paar liederen mochten toezingen.

Het is heel bijzonder om, als je daar als broeders en zusters van verschillende landen en talen, toch gemeenschappelijk het geloof in Jezus Christus mag belijden en je daardoor met elkaar verbonden weet. We bezochten bijvoorbeeld een gezin van een man en zijn vrouw met drie kinderen, waarvan de jongste twee weken oud was. Zij wonen in een donker, kaal en armoedig onderkomen. De man nog ziek van de naweeën van een herseninfarct, maar als wij voor hem en zijn gezin hebben gebeden, bidt hij ook voor ons! De tranen schieten je in de ogen!



We zijn van de ene emotie in de andere gevallen. We kwamen in de sloppenwijken van Floresti bij Cluj-Napoca. Je treft daar armoedige en totaal verwilderde Roma's aan die buiten de samenleving van Roemenië staan en door de "echte" Roemenen met de nek worden aangekeken. Mensen leven daar in krotjes van 1 vertrek van hooguit 2 bij 3 meter. De steegjes zijn dikwijls niet breder dan 1 meter. Als

het nat weer is, staat er enkeldiep modderwater voor de deur. Het stinkt daar naar een open riool. Er is geen fatsoenlijk toilet. Het is overal een bende door rondzwervend vuilnis. Een stinkend varkenskot met 5 vieze varkens (voor de slacht) is pal gebouwd tegen een scheef en lekkend krot waar mensen in 1 ruimte wonen, waar ze eten, slapen, koken, kinderen verwekken. Onbeschrijflijk!

We kwamen ook in een noordelijk gelegen dorpje: Albis. Daar wordt een klein kerkje gebouwd dat gefinancierd wordt door de leden van de Andreaskerk in Dordrecht. De bevolking spreekt daar Hongaars. Een vertegenwoordiger van de Hongaarse Gypsie Mission, Laszlo Dan, vertelt dat daar in de streek al meerdere kleine kerkjes zijn gebouwd en dat langzaam maar zeker verschillende Roma's tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Hij stelt ons voor aan een Roma-vrouwje van 39 jaar dat daar woont: Angelica. Zij getuigt dat ze verleden jaar tot geloof is gekomen en dit voorjaar is gedoopt, samen met haar

man. Ze hebben tijdelijk hun huisje van twee vertrekken ter beschikking gesteld om kerkdiensten te houden, totdat het nieuwe kerkgebouw klaar is. Laszlo vertelt dat Roma's altijd aan rijke mensen geld, goederen, eten en ga zo maar door vragen, omdat ze zo arm zijn, maar ook omdat ze nooit anders is geleerd. Als ze tot geloof komen, dan gaan ze geven. Zelfs van hun armoede! Zo ook deze Angelica: Toen zij haar getuigenis gedaan had (er was een tolk bij die van het Hongaars vertaalde in het Engels) deelde zij om het te vieren, schalen rond met lekkere cake en kleine gebakjes. En als wij ons stuk op hadden, hield ze ons weer de schaal voor! Wat een zegen! God werkt door alles heen met Zijn Geest!



DANK- EN GEBEDSPUNTEN

DANK VOOR

- Dank voor de zegeningen die de hulpverlening door GAiN teweegbrengt
- Dank dat Hendrik Jan en Erica beiden weer een baan hebben

BID VOOR

- De de allerarmste mensen op de wereld en in het bijzonder voor de Roma's in Roemenië
- Dat GAiN steeds waar mogelijk hulp kan verlenen en er voldoende goederen en geld beschikbaar is om dit te doen

Spreuk: Wie de armen helpt, leent uit aan de Heer: de Heer zal hem rijkelijk belonen